

Zeekanten

Blad ter bespreking van de nieuwe bijbel, de oude bijbel en de tweede bijbel, en andere boeken en geschriften

BELANGRIJKE DROOM

Vannacht had ik een droom over één of andere cruciale zenuwleiding van de matrix, dus zenuwen die laat ik maar zeggen de mens telkens triggeren en in gevangenschap houden, als slaven van de matrix, die ook de mens telkens laten antwoorden als ze ondervraagt en overhoort worden door de interrogators van de matrix/oude bijbel/oude catechismussen (dordtse/heidelbergse etc.), dus die zenuwbanen heeft ieder mens standaard op deze aarde, en dat ging dan om twee zenuwen achter de bovenlip, dus in die gleuf die reikt naar de neus. Dat is dan in de geestelijke wereld dat die twee zenuwen operatief doorgeknipt moesten worden. Dat ging dan ook via voorbereidingen, en ik was dus ook in dat voorbereidings-proces.

Er waren dan ook schuine strepen in de badkamer aan de muur, bij het toilet, dus een / die dan heel lang doorliep, heel ver, en dat ging dan om een soort witte brede schuine streep die zacht was, en daarbovenop, erin dus, was dan nog een dikke witte streep, harder wit, en dat had er dan mee te maken dat dit een beeld was van de paradijselijke zenuwen die 'blanco' waren, in de zin dat ze open stonden voor beelden, dus visueel 'luistervermogen', open zicht, terwijl aardse zenuwen dan voorgeprogrammeerd zijn, al ingevuld, als tattooëages (waar ook bijna iedereen tegenwoordig mee rondloopt, wat een teken daarvan is).

Dus naast het belang van luisteren is er dan ook het belang van wat dan 'blanken' wordt genoemd, als werkwoord, dus een blanco startpunt hebben en vandaaruit

zien welke beelden er gegeven worden. Dus die lijnen moesten in de badkamer waar ik was dan ook doorgetrokken worden, en toen onderging ik dan de operatie, maar dat ging ongemerkt, want ik dacht eerst dat het nog niet gebeurd was, maar ineens merkte ik dat ik anders reageerde in mijn denken, dus bijvoorbeeld dat ik niet meer reageerde op vervelende vragen in mijn denken die soms eindeloos zich kunnen herhalen en waar je al honderdduizenden keren antwoord op hebt gegeven, dus het triggerde me niet meer. dat zijn dan van die ondervragers, interrogators/machines, die je dan maar blijven lastigvallen.

Ik was toen in een winkel, en waar ik me dan eerst bespied voelde door mensen (mensen zijn hi tech camera's) daar konden ze me niet meer aankijken, alsof ik er niet was, dus ze konden die camera's niet meer op me richten.

In ieder geval het apparaat wat ieder mens die twee zenuwen had toebedeeld achter de bovenlip, in die gleuf dus dichtbij de neus, in die top van de gleuf, dat heette 'ah bäh', klinkt een beetje mid-oosters, dus als een soort poppenspeler/ poppenmaker, die zo aan de touwtjes trekt.

Ik was dan omringd met hazen beetje zoals van die 30-er jaren cartoons, heel pervers, met uitpuilende ogen en vuile taal, en ik had dan één of andere superkracht ontvangen, en kon die hazen heel ver wegtrappen of weggooien, want die werkten dus voor die ah bäh.

En het centrum waar die operaties plaatsvonden was dan genaamd 'chatan',

een orions centrum. Zou je je misschien afvragen hoe ik die namen onthoud, maar daar heb ik dan ezelsbruggetjes voor als ik droom, dat heb ik mezelf aangeleerd, zodat ik zo kan onthouden voor als ik wakker wordt. chatan werd dan uitgesproken door een orions persoon, dat was ook gewoon in de orionse taal, klonk ook wel een beetje mid-oosters, maar dan typisch orions, dus toch wel van de eigen identiteit.

Ik was toen in een gang van een huis, zo'n grote hal, vierkant, dus niet van die smalle gangetjes, leek een beetje op van het huis van iemand van school van vroeger, gewoon in een rijtjeshuis, en er was daar een eksterkip, dus een kruizing tussen een kip en een ekster, maar wel duidelijk een ekster, alleen veel dikker, en toen herinnerde ik me direct die hele krachtige droom over een ekster die tot me kwam, en ze komen trouwens ook weleens voor mijn raam in de natuurlijke wereld, zijn hier wel veel eksters, dan gaan ze op het denneboompje zitten bij het raam. Maar in ieder geval, toen bedacht ik me dat, en vroeg me af wat er nu zou gebeuren, want die droom vroeger was heel krachtig, dus ik voelde weer een kracht, en die ekster hopte zo mijn ziel binnen en ik werd warm, dus als een power-animal of superkracht.

Ik werd toen wakker na nog een andere droom, die veel vager was, over dat een overbuurman van vroeger bij me thuis was, en dat ik hem vroeg wat hij wilde eten, en ik liet hem wat pakken soep zien, maar één van die pakken scheen al aangebroken te zijn, en er druipen wat aardappelen uit. hij stond toen bij het gasstel (wat ik niet heb in de natuurlijke wereld, en wat ook aan de andere kant

was van de keuken). Hij deed toen het gas aan en had zo'n apparaatje ervoor. Ik was niet bewust van wat hij nou precies met het vuur deed (misschien voor zijn sigaret), maar toen ging hij naar de bar, en deed daar iets (wat weet ik ook niet), maar toen keek ik even later weer naar het gasstel en bleken alle gaspitjes te branden, en het vuur was ook over de verstelknoppen, alsof die te dicht bij de gaspitten zelf waren, dus dan zou je echt je handen verbranden als je het gas zou uitdraaien, dus ik riep toen een paar keer zijn naam, wat hij eerst dan niet hoorde. daarna hoorde hij het en kwam naar het gasstel toe en stak zijn hand in het vuur om het gas uit te doen, en ik deed dat toen bij de andere verstelknoppen, deed me verder geen pijn wonder boven wonder. maar die overbuurman was soldaat in de natuurlijke wereld en moest vaak naar het midden oosten voor lange tijd, dus zijn vrouw had het dan met jonge jongens die ze dan tussentijds had in het geheim, ze heeft toendertijd ook lichtelijk mij en mijn broertje geprobeerd te verleiden, want we pasten daar weleens op op hun kinderen, en we kwamen daar wel veel over de vloer, want ze waren ook nog eens van onze kerk, maar in ieder geval droom ik nog weleens over dat stel. ze zijn dan nu gescheiden, want ze vond dat hij haar niet lief/ goed behandelde en zal wel een gebrek aan aandacht zijn geweest, hij was dan ook wel een ruige, soms verschrikkelijk bot, maar ja, dat was ze zelf ook weleens, ik ken verder het fijne er niet van.

In ieder geval toen ik wakker werd voelde mijn hoofd anders. alsof er toch wel kabeltjes waren gesprongen. in ieder geval waren die zenuwen waar ik het over had achter de bovenlip in de zolder van die gleuf dan afleiders en die hielden dan ook informatie tegen waardoor de mens dom bleef. De mens laat zich verleiden door de visuelen om zich heen, in plaats van blanco te gaan, tot het hemelse witte, waarin de ware visioenen tot de mens komen. die twee

zenuwen houden de mens ook in vraatzucht op allerlei gebieden, en daardoor draait de mens alles om, door die oppomperijen.

ELKE DAG IS WEER EEN GOEDE GAVE

Dank u, Heere, onze Moeder die in de hemelen zijt,
voor deze nieuwe dag, die altijd weer als een opstanding uit de doden is,
dat wat over ons komt in de nacht,
Dank u voor uw liefde, uw genade, uw kracht en getrouwheid,
die ons leidt door dit barre leven,
deze moeilijke en zware tocht door de onderwereld.

Elke dag is weer een goede gave, een geschenk, uit uw milde hand,
opdat wij U leren kennen, en onszelf zuiveren en tot de volkomen kennis komen, gegeven in Uw Woord.

Leidt ons en bescherm ons,
Moge ons karakter zich vormen aan Uw Woord, Uw getrouwheid en Uw zorg,
opdat ook anderen hierdoor getrokken mogen worden,
opdat zij U ook leren kennen.

Laat ons niet alleen in tijden van kou en duisternis, van oorlog en honger,
Neem ons op in Uw boot over deze woeste golven,
deze oerzee van chaos waarin Uw schepping nog moet plaatsvinden,
Neem ons op in uw baarmoeder, opdat wij daar het licht zullen zien,
Leer ons op Uw paden te wandelen.

AANVULLING DROOM

Als ik het dan heb over de interrogators van de oude bijbel en de oude catechismussen etc., waar die lui dan hun kracht vandaan halen, of waar ze van komen opzetten, dat is in orion en het orions dan die lagere orionse bijbel,

de takhot, waar de nieuwe bijbel het ook over heeft, dus eerst waren er dan de betelgeusische paradijsgeschriften die dan geplunderd werden en verdraaid, dat er een soort van lagere orions oude testament ontstond, en daarna een lager orions nieuwe testament, en toen ontstond er dus die oude orionse bijbel, de takhot, dus eigenlijk de voorloper van de aardse kerkgeschiedenis (en bijbelgeschiedenis), want als je dat ding dan niet aanbad dan werd je opgesloten, gemarteld en ter dood veroordeeld, en later bouwden ze dus ook de hel, wat de stopher werd genoemd, en daar kon je dan zogenaamd ook nooit meer uit, dus dan worden ook die orionse vorsten genoemd die dat soort dingen allemaal hebben opgesteld.

En daarna kwam er dan nog een kerkvorst, een soort lagere orionse paulus of calvijn, die het dan allemaal nog orthodoxer en letterlijker ging maken, dus vanuit die koker komt dan alle aardse kerkgeschiedenis, dus het zijn diezelfde lagere orionse wachters die dan het hogere orionse verborgen houden, dus die diepere orionse kerk en bijbel geschiedenis die erachter ligt wordt dan ook verder besproken in de nieuwe bijbel.

Dus als je dan bijvoorbeeld die teergevoelige anti-vegan vleeseters neemt met hun slappe excusen de hele tijd en die alles omdraaien, die komen daar ook weer uit voort.
